

έντυπο δρόμου

**κυκλοφορεί
στη Σαλονίκη**

δεν

υπάρχει

υγεία

χωρίς

ελευθερία



Όχι άλλος εγκλεισμός!

Σχεδόν έναν χρόνο τώρα, οι ζωές μας έχουν αλλιάξει ριζικά "για το καλό μας". Πολλοί οι περιορισμοί, οι κανόνες, οι απαγορεύσεις οι συστάσεις και οι τιμωρίες. Μας ανάγκασαν να κλειστούμε στα σπίτια μας και να κόψουμε κάθε σχέση και συναναστροφή με τους άλλους ανθρώπους. Κατά βάση επιτρέπεται να βγαίνουμε μόνο για δουλειά κι όλες οι υπόλοιπες απλές ανθρώπινες δραστηριότητες είναι νεφελώδεις αν είναι παράνομες ή νόμιμες... Το να βρεθείς με τη σύντροφό σου αν δεν έχει επικυρωθεί η σχέση από το κράτος μπορεί να αποδειχθεί μια μικρή περιπέτεια, η "φυσική άσκηση" πρέπει να είναι "κοντά και σύντομη" (το πόσο κοντά και πόσο σύντομη θα το αποφανθεί το όργανο της τάξης που θα συναντήσεις), η μάσκα πρέπει να είναι ψηλά, ακόμα και σε έναν έρημο δρόμο... Το πιο σίγουρο μοιάζει να είναι το να σε βγάξει βόλτα ο σκύλος σου! Μοναδικός δίαυλος επικοινωνίας με τον κόσμο είναι η οθόνη. Η ίδια οθόνη που μας βομβαρδίζει συνεχώς με τρομακτικά γεγονότα, φοβερές εξελίξεις, τραγικές ιστορίες, νέα μέτρα – που όλα αφορούν στον κορονοϊό – αλλά και νέους οδηγούς lifestyle για το πώς να περάσουμε ανώδυνα και δημιουργικά στην απομόνωση.

Αχ. Γκίκας: Απίθανη η άρση του lockdown στις 28 Φεβρουαρίου- Διπλή μάσκα σε κλειστούς χώρους

Κορωνοϊός : Οι ειδικοί εισηγούνται τη χρήση διπλής μάσκας σε σουπερ μάρκετ και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς



Σα να μην έφταναν όλα αυτά αν "αποτύχει" το lockdown θα φταίμε εμείς, αν "πετύχει" πιστώνεται στην κυβέρνηση! Τα κριτήρια βέβαια της αποτυχίας ή επιτυχίας βασίζονται σε μπόλικη δημιουργική λογιστική ή είναι εντελώς ανύπαρκτα... Αυθαίρετα ολόκληρες περιοχές "αλλάζουν χρώματα" χωρίς να υπάρχει τεκμηρίωση και αν οι πληθυσμοί δεν πειθαρχήσουν (;) τους περιμένουν νέα σκληρότερα μέτρα. Όσο για την αποτελεσματικότητα; Μήπως αξίζει τον κόπο; Χρειάζεται καθαρό μυαλό και ελάχιστη κριτική διάθεση για να δει κανείς πως οι συνεχόμενοι εγκλεισμοί οδηγούν σε κοινωνική κατάρρευση. Η στρατηγική του "προληπτικού πολέμου" απέναντι στον αόρατο εχθρό, αναμένεται να αφήσει πίσω της τεράστιες ανθρώπινες απώλειες. Οι συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων έχουν αρχίσει να εμφανίζονται. Τα στοιχεία και οι έρευνες που μιλάνε για αύξηση αυτοκτονιών, καταθλίψεων, κατανάλωσης ουσιών και έκρηξη της βίας εν μέσω καραντίνας είναι αδιαμφισβήτητα. Οι οικονομικές επιπτώσεις για το κομμάτι



των εργατιών που αναγκάζονται να ζουν με επιδόματα είναι καταστροφικές. Η συνεχής τρομοκρατία, η καταστολή και ο εγκλεισμός επιβαρύνουν την υγεία μας και οι ασθένειες και οι θάνατοι που θα προκύψουν από τις συνεχόμενες καραντίνες θα είναι πολλαπλάσιοι από τον "τρομερό ιό". Και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το ελληνικό κράτος (μαζί με πολλά άλλα δυτικά κράτη) δεν διατίθεται να μας αφήσει ελεύθερες έξω, ούτε να μας αφήσει ήσυχες στο μυαλό μας και στα σώματά μας.

Όλες έχουμε κουραστεί με το κράτος και τους ειδικούς του και με το πώς αλλάζουν ταχύτατα αυτά που επέβαλαν χτες, πλέγοντας τα τελείως αντίθετα σήμερα. Πολύς κόσμος αδυνατεί να τηρήσει τα μέτρα, γιατί πέρα από το ότι έχει κουραστεί, δε τα καταλαβαίνει και ούτε προλαβαίνει να τα αφομοιώσει. Για να κρίνεις όμως αν ένα μέτρο του κράτους "βγάζει νόημα", πρέπει να το κρίνεις σε σχέση με τους σκοπούς που έχει. Οι οποίοι συνήθως δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς που επικαλείται. Αν επιλέξουμε να ξεφύγουμε από τη λογική του κράτους-προστάτη της υγείας του πληθυσμού, που θέλει να μας γλιτώσει από τον κορονοϊό, τότε θα καταλάβουμε ότι ο όποιος παραλογισμός επιβάλλεται στις ζωές μας δεν αποτελεί κάποια "αντίφαση" ή "άχρηστοσύνη/ανικανότητα" της κυβέρνησης "να πάρει τα σωστά μέτρα". Εμείς θεωρούμε ότι εδώ και ένα χρόνο έχει επιβληθεί ένα υγιεινιστικό πραξικόπημα πάνω στις ζωές μας με αφορμή έναν ιό με σχετικά χαμηλή θνησιμότητα και με βασικό προπαγανδιστικό μέσο την υπερδιόγκωση της επικινδυνότητάς του από τα κράτη, τους ειδικούς του και τους δημαγωγούς. Κάποιοι από τους σκοπούς αυτού του πραξικοπήματος είναι η εξυπηρέτηση των (δυτικών κυρίως) φαρμακοβιομηχανιών και των σκοπών τους, οι μετασχηματισμοί στην εργασία προς όφελος των αφεντικών, η βίαιη αλλαγή της αντίληψής μας για το τι σημαίνει ζωή και υγεία, το να συνηθίσουμε να βγαίνουμε από το σπίτι μόνο για δουλειά, η κατάργηση στοιχειωδών δικαιωμάτων που θεωρούνταν αυτονόητα μέχρι πρότινος, όπως επίσης η ένταση του ελέγχου και της επιτήρησής μας και κυρίως το να συνηθίσουμε σε μία νέα κανονικότητα όπου θα ελέγχονται ακόμα και οι πιο μικρές καθημερινές μας συμπεριφορές.





Γιατί φέτος είναι παράξενο που έχω μύξες;

Από την αρχή της πανδημίας τον περασμένο Μάρτη, μας βομβαρδίζουν συνεχώς με καινούργιες λέξεις "επιστημονικές", ιατρικές, φαρμακολογικές. Καθημερινά ενημερωνόμαστε για "κρούσματα", θανάτους, διασωληνώσεις, ΜΕΘ, R0, θνητότητα, θνησιμότητα, μεταδοτικότητα, σταγονίδια, τεστ, αντισώματα, ιικά φορτία... Και αναγκαστήκαμε να μάθουμε κι εμείς αυτές τις έννοιες για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Για να μη χάσουμε το μυαλό μας. Γιατί ξαφνικά, όλες και όλοι μας γίναμε ασυμπτωματικοί φορείς ενός ιού. Ξαφνικά έπρεπε να συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε άρρωστες, και να ξέρουμε τις ορολογίες που θα τεκμηριώσουν την αρρώστια μας. Να βγαίνουμε έξω από μας και να μας παρατηρούμε από μακριά, να είμαστε γιατροί και επιστήμονες και όχι σώματα με αίσθηση των μελών τους. Μας είπαν ότι οι καραντίνες είναι απαραίτητες. Μας είπαν πως θα μας σώσει η κοινωνική αποστασιοποίηση. Ξαφνικά όλες οι κοινωνικές, ανθρώπινες σχέσεις βαφτίστηκαν μολυσματικές.

Και γιατί όλοι οι πρωτοκοσμικοί "υπεύθυνοι" πολίτες τα δέχτηκαν όλα αυτά; Γιατί ίσως τελικά και να μην τους

πειράζει. Ίσως κάποιοι όπως υποστηρίζουν να χρειάζονται την απομόνωση και ο εγκλεισμός να τους κάνει καλό. Το ξέραμε από πριν πως οι ζωές μας αποξενώνονται και ψηφιοποιούνται όλο και περισσότερο. Το ξέραμε ότι πλέον η επικοινωνία, η διασκέδαση, οι σεξουαλικές σχέσεις διαμεσολαμβάνονται ψηφιακά. Είναι και τόσο τρομερό που η εργασία και η εκπαίδευση ψηφιοποιούνται επίσης;

Είμαστε κι εμείς εδώ, εμείς τα στουρνάρια, που προσπαθούμε να ξεφύγουμε από την επιστημοσύνη και να απο-ιατρικοποιήσουμε την κατάσταση που ζούμε. Δε θέλουμε να γίνουμε ούτε σαν τους "μεγάλους και αδιαμφισβήτητους ειδικούς" ούτε σαν τους καινούργιους, μικρότερους "ειδικούς" που ξαφνικά αποκτήσαν πλήρη και εμπειριστωμένη ιατρική άποψη για όλα όσα συμβαίνουν.

Αυτοί οι καιροί μάς αποξενώνουν συνεχώς από τα ίδια μας τα σώματα. Πρέπει να αναρωτηθούμε: γιατί οι άνθρωποι κοιτάζονται πλέον περίεργα στο δρόμο; Γιατί όταν κάποιος βήξει ή φτερνιστεί κυριαρχεί πανικός; Γιατί αν δε φοράς μία μάσκα είσαι κοινωνικά ανεύθυνος; Γιατί η φίλη σου δε θα σε επισκεφτεί άμα πονάει ο λαιμός σου; Γιατί φέτος έγινε τόσο παράξενο που έχεις μύξες;

Εξοργιστικό: Συνδικαλιστές στην Πάτρα υπερασπίζονται τους "αρνητές" υγειονομικούς - "Δεν πρόλαβαν να κάνουν το εμβόλιο"

"Αρνούται" να κάνουν το εμβόλιο οι υγειονομικοί στον "Άγιο Ανδρέα" στην Πάτρα, με τον πρόεδρο των εργαζομένων να υποστηρίζει ότι αυτό συμβαίνει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: THEOTOC TEAM
PUBLISHED 02 FEB. 21 (19:09)



Είναι ή δεν είναι δικαίωμα της καθεμιάς το τι θα κάνει με το σώμα της, αν θα ακολουθήσει ή όχι την τάδε ή την δείνα θεραπεία, και τα λοιπά; Μέχρις στιγμής είναι.

Λέμε... "μέχρι στιγμής". Ο Κούλης έχει αναθέσει στις "δυνάμεις της αγοράς" να κάνουν καταναγκαστική την γενετική μηχανική*, είτε τώρα είτε με την επόμενη ευκαιρία. Διεθνώς τα τσιράκια της βιοτεχνολογικής-πληροφορικής-ασφαλίτικης κλίκας "ψάχνονται" για να κάνουν "υποχρεωτική" την "σωτηρία" – όπως έκαναν καθήκον τον φόβο.

Η άσκηση αυτού ακριβώς του δικαιώματος από υγειονομικούς, γιατρούς, νοσοκόμους, θεωρείται βέβαια μεγάλο σκάνδαλο.

Δεν έχουν τέτοια δικαιώματα κράζουν οι νεοφασίστες του υγεινισμού, αντίθετα, έχουν «υποχρέωση» να βγάζουν και μια φωτογραφία με την βελόνα της πλατφόρμας* στο μπράτσο· να γίνουν, με δυο λόγια, διαφημιστές των βιο-τεχνολόγων και των βιο-μηχανικών. Μπας και πείσουν και τους υπόλοιπους υποτελείς.... Ακόμα κι αν κάποιος το ξεχνούν, όσοι δουλεύουν μέσα στα νοσοκομεία δεν μπορούν να το αγνοήσουν: το μέγιστο που υπόσχονται οι φαρμακο-μαφίες με τις πλατφόρμες* τους είναι το ότι "δεν θα αρρωστήσεις σοβαρά" – ένα ενδεχόμενο που αφορά κυρίως ηλικιωμένους με ήδη υπαρκτά σοβαρά προβλήματα υγείας, και πάντως όχι το 97,5% του πληθυσμού. Αυτή είναι όλη κι όλη η υπόσχεση – έναντι άγνωστων μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρεργειών...

Λυσσάνε κάποιοι επειδή η αμφισβήτηση της σκοπιμότητας, της θεραπευτικής αξίας και της ασφάλειας των κατασκευασμάτων της βιο-πληροφορικο-ασφαλίτικης κλίκας προέρχεται απ' αυτούς κι αυτές που ως χτες υμνούσαν – γλείφοντάς τους. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό. Χιλιάδες γιατροί και νοσοκόμοι, σ' όλα τα δυτικά κράτη, απορρίπτουν τον εκβιασμό. Ξέρουν γιατί το κάνουν, και καλά κάνουν!

Οφείλουμε να επιστρέψουμε τους χαρακτηρισμούς: «αρνητές» και «ψεκασμένοι» είναι οι λακέδες των μεγάλων φαρμακομαφιιών!

Αρνούνται την ζωή, αρνούνται την κυριότητα μας πάνω στα σώματά μας, αρνούνται την λογική και την έρευνα χωρίς δωροδοκίες· ορκίζονται και προωθούν τα ψέμματα της κάθε εξουσίας, την ευπιστία, την οργανωμένη μοιραλατρεία, κάθε καθεστωτικό έγκλημα.

Όσο το γρηγορότερα το καταλάβουν όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο: το τελευταίο που ενδιαφέρει τους πλάσιέ της "θεραπείας" μας, είναι οι ζωές και η υγεία μας.

Τότε οι γιατροί ήταν οι «ήρωες»...

Τώρα είναι «προδότες»!!

Τότε τους επευφημούσαν οι επαγγελματίες δημαγωγοί-ρουφιάνοι, τώρα τους ζητάνε τον λόγο που δεν προθυμοποιούνται να γίνουν πειραματόζωα σε μια πειραματική* θεραπεία!



ArisPortosalte
@ArisPortosalte

Όταν το ιατρικό κ νοσηλευτικό προσωπικό Κρατικού Νοσοκομείου εντός ΕΣΥ αρνείται εμβολιασμό για κορονοϊό, τότε, η Κεντρική Διοίκηση οφείλει να ρωτήσει άλλη μία φορά τους αρνητές. Κι αν η απάντηση παραμένει αρνητική λύεται η σύμβαση εργασίας. Μετά, απολαμβάνουν την ελευθερία τους..

Είναι, λοιπόν, οι άλλοτε «ήρωες» υγειονομικές βόμβες; Ήταν πάντα; Αν ναι γιατί δεν «αποσύρθηκαν» όπως, για παράδειγμα, τα πιτσιρίκια απ' τα σχολεία; Μήπως έγιναν υγειονομικές βόμβες τώρα, μόλις έσκασαν οι σωτήρες-με-τις-πλατφόρμες-γενετικής-μηχανικής*; Γιατί, λοιπόν, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους όπως ακριβώς την έκαναν πριν; Ε;

Υπάρχουν λόγοι γι' αυτήν την συγκεκριμένη λοβοτομή, που είναι συνέχεια όλων των παρόμοιων που έχουν επιχειρηθεί μαζικά εδώ κι ένα σχεδόν χρόνο. Ο πρώτος είναι πιο φανερός: **αν ένα μεγάλο μέρος των «ηρώων» έχει σοβαρές επιφυλάξεις για τις πλατφόρμες* τότε ποιοί θα μείνουν να τις υποστηρίζουν; Μόνον οι πληρωμένοι;**

Υπάρχει όμως κι άλλος λόγος. Ο καταναγκασμός των «ηρώων» σε κάτι που οι ίδιες δεν θέλουν, σαν ταφόπλακα των τελευταίων ρεταλιών του κάποτε συντάγματος, είναι μόνον η αρχή. **Με τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα θα κηρυχτούν «επικίνδυνοι για την δημόσια υγεία» οι πάντες στον τριτογενή τομέα – αν τοιμήσουν να αμφισβητήσουν τα ιαματικά κατασκευάσματα των φαρμακο-μαφιιών!** Αφού σχεδόν παντού υπάρχει «επαφή» εργάτη/πελάτη. Οι εκπαιδευτικοί πρωτ' απ' όλα... Αλλά και οι υπάλληλοι των μαγαζιών λιανικής κάθε είδους... Μήπως οι εργάτριες της εστίασης θα εξαιρεθούν; Ή μήπως οι βιβλιουπάλληλοι; Οι κούριερ και οι ντελιβεράδες μήπως; Οι υπάλληλοι των διάφορων δημόσιων υπηρεσιών; Οι υπάλληλοι γραφείου γενικά;

Όπως οι πάντες βαφτίστηκαν **μολυσματικοί**, με την ίδια ακριβώς μέθοδο και την ίδια κρατική / δημαγωγική βία σχεδόν οι πάντες μπορούν να βαφτιστούν **υγειονομικές βόμβες!** Και θα πετιούνται στην «κοινή δεξαμενή αρνητών» και θα λιθοβολούνται μέχρι να ομολογήσουν την πίστη τους. Όσοι περισσέψουν, θα βρίσκουν όλο και πιο συχνά «πόρτα» εδώ κι εκεί.

Το «πιστοποιητικό εμβολιασμού», αργά ή γρήγορα θα γίνει υποχρεωτικό – όπως στα κατοικίδια!

* ο όρος "mRNA εμβόλια", που στην επιστημονική βιβλιογραφία περιγράφεται ως πλατφόρμα γενετικής τροποποίησης των κυττάρων, χρησιμοποιείται ψευδώς και καταχρηστικά από τους πλάσιέ της "θεραπείας" μας, για να ταυτιστεί με τα χρόνια δοκιμασμένα παραδοσιακά εμβόλια. Αυτή η πειραματική "θεραπεία" δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ μέχρι τώρα σε πληθυσμό υγιών ανθρώπων.

Πηγή: sarajevomag.net

Τεκμηρίωση και δεδομένα στο redbandanasthess.wordpress.com: δεήτλιο αντιπληροφόρησης #3, κοκ. μαντ. από αθήνα και έντυπο αντιπληροφόρησης #6, κοκ. μαντ. από πάτρα

Σηκώνουμε τα κόκκινα μαντήλια!

(τι είμαστε και τι υποστηρίζουμε)

*Λένε ότι το πρώτο θύμα
κάθε πολέμου είναι πάντα η αλήθεια.
Τι διαφορετικό θα περίμενε κανείς από
έναν "πόλεμο κατά ενός αόρατου εχθρού";*

Ανασηκώνουμε τα κόκκινα μαντήλια σαν δήλωση και κάλεσμα σε συλλογική κριτική, αντιπληροφόρηση και πράξη από την εργατική πλευρά της ιστορίας και απέναντι στα όσα μας συμβαίνουν. Τα κόκκινα μαντήλια στο πρόσωπο, είτε για να το κρύψουν απ' την αναγνώριση της αστυνομίας είτε για να το προστατέψουν πρόχειρα από δακρυγόνα και ασφυξιογόνα, είναι μέρος της εργατικής/πληθειακής ανταγωνιστικής ιστορίας εδώ και δεκαετίες! Η υιοθέτηση των κόκκινων μαντηλιών σαν μέρους του καθημερινού μας ντυσίματος σ' αυτήν την συγκυρία έχει, εξ αρχής αυτήν τη σημασία: σ' ένα κόσμο γεμάτο φόβο, κρατική κατατολή, «μάσκες» και «αντισηπτικά», τοποθετούμε εαυτούς στη δική μας ανταγωνιστική ιστορία. Υπάρχει βέβαια και η πρακτική πλευρά: στον βαθμό που δεν είναι δυνατό να αποφεύγουμε το καθεστωτικό σύμβολο της υπακοής/πειθαρχίας, τη μάσκα – σύμβολο με πολιτική σημασία για τη δική τους μεριά – η αντιστροφή μέσα απ' τη χρήση του δικού μας συμβόλου (του κόκκινου μαντηλιού) μάς απαλλάσσει απ' τα πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα φωνάζει ότι «δεν τρώμε» ούτε τον ψυχολογικό πόλεμο ούτε την πειθάρχηση.

Προσπαθούμε να κατανοούμε τι και γιατί γίνεται και πώς θα το αντιπαλέψουμε, γιατί μόνο για το καλό μας δεν είναι.

Ερευνούμε, σκεφτόμαστε, συζητάμε
συλλογικά και πράττουμε.

για γνώμες, ραντεβού, ραβασάκια,
ανώνυμες απειλές, στείλε e-mail:
fightnewnormal@tutanota.com

για παραπάνω σκάψιμο:
redbandanasthess.wordpress.com
redscarves.net